

## DE GROOTE OORLOG (1914-1918)

Tijdens de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945 zorgde de eigen bevolking ervoor dat aan de zorgbehoevenden de eerste hulp kon worden geboden om te kunnen overleven.

Zo werden tijdens de Groote Oorlog plaatselijke hulp- en voedingscomités opgericht in Nevele (1915) en Hansbeke (1916). Het Werk der Volkssoep bestond in Landegem, Merendree, Poesele, Vosselare. Naast de plaatselijke comités was er ook een regionaal comité waarin vertegenwoordigers zetelden van de aangesloten gemeenten. Voor Hansbeke was dit Cyrille Van den Meerschaut, voor Landegem Van de Castele, voor Merendree Ed. De Coninck, voor Nevele Alice Buysse, voor Poesele Pieter Mestdach en voor Vosselare Speeckaert.



POESELE. - De Dorpsstraat.



In Poesele werd op 28 augustus 1917 het *Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit Poesele* opgericht dat uit drie afdelingen bestond: voeding, werklozenhulp en landbouwhulp. De soepbedeling in Poesele had plaats in de lokale gevangenis naast de onderwijzerswoning van de gemeenteschool. In 1917 begon de soepbedeling op 15 november. Er werd soep bedeed aan 250 personen, 39 gezinnen kregen allerhande steun van het comité. Het gebouwtje werd tijdens het slotoffensief van de Eerste Wereldoorlog in oktober 1918 verwoest.



## DE TWEEDE WERELDOORLOG

Om een wildgroei aan liefdadigheidsorganisaties tegen te gaan en de orde in het land te bewaren, richtte de Duitse bezetter op 29 oktober 1940 WINTERHULP op om de ergste noden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te leningen. Winterhulp zamelde giften en bijdragen in en verdeelde die door het bedelen van voedsel, kleding en steenkool. Later kwamen daar schoolbedelingen bij (soep, melk, vitamines en levertraan) en werkte men samen met het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn voor het verstrekken van geneesmiddelen.

Op 27 november 1940 werd de plaatselijke afdeling Nevele opgericht onder het voorzitterschap van dokter Jan Wannyn. Ondervoorzitter werd Remi Goeteyn, penningmeester Maurice Kneuvelds, secretaris Astère Claeys en de medewerkers waren Camiel Van de Castele, Theophiel Mortier en Emiel De Brabander, die na zes maand secretaris en penningmeester werd van de afdeling.



Maandelijks ging men rond met collectebussen om de plaatselijke werking mogelijk te maken. Regelmatig ontving men bijdragen van het provinciaal comité die afkomstig waren van de toeslag op de speciale Winterhulppostzegels die door de posterijen werden uitgegeven. Van het geschonken meel werd brood gebakken dat in het rustoord Louise-Marie werd gebakken. Daar werd ook de soep bereid voor de schoolkinderen en de behoeftigen. In 1943 werden broodbonnen uitgereikt waarmee men bij elke Nevelse bakker wekelijks 900 gram brood kon afhalen. Deze actie werd gefinancierd met de verkoop van prentkaarten met daarop de overleden koningin Astrid.

Op 12 oktober 1944 werd het Winterhulpcomité in Nevele ontbonden en wordt het vervangen door het "Plaatselijk werk voor hulpverlening" dat op zijn beurt werd ontbonden op 10 mei 1945.



In Poesele functioneerde WINTERHULP onder de leiding van burgemeester Jules Schelstraete en dorpsonderwijzer Adhemar Mestdach, die secretaris-penningmeester werd. De andere leden waren August Ranson en Emiel Van Huffel. Adhemar Mestdach ging in Gent de vitamines, sojakoeken, snoepgoed enz. afhalen voor de behoeftigen. Er waren geen speciale ziddagen voor de bedeling van zegels voor brood, suiker, melk en kolen. De verdeling gebeurde via de schoolkinderen.



### AMERIKA KOMT TER HULP



Vanaf 1915 werd de Belgische bevolking geholpen door de "Commission for Relief in Belgium", die scheepsvrachten met meel en andere waren uit de USA liet overbrengen.

De initiatiefnemer hiervan was Herbert Clark Hoover (1874-1964) die aan de wieg stond van de CRB en later de 31ste president van de Verenigde Staten werd.

Het belangrijkste deel van de goederen bestond uit meel, afkomstig van Amerikaanse graanmolens en verpakt in fijne katoenen zakken, elk met een eigen bedrukt opschrift en logo dat aangeeft door welke producent en in welke staat ze gevuld zijn. Het transport van de levensmiddelen gebeurde veelal via de haven van Rotterdam en passeerde de Duitse controle vooraleer het in België kon verdeeld worden.

Als teken van dankbaarheid bewerkte men de zakken en stuurde die terug of schonk die aan een medewerker. Van zo'n bewerkte zak bevindt zich een exemplaar afkomstig uit Landegem in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke.

Na de oorlog werden klasfoto's opgestuurd naar de weldoeners met een dankformule, de afbeelding van het Belgische koningspaar en soms ook de Amerikaanse vlag.





## 's Konings Garve tijdens de Tweede Wereldoorlog

In de loop van het bezettingsjaar 1941 werd door enkele edellieden en koningsgetrouwen het initiatief genomen tot het oprichten van een werk waarbij de bevolking zijn genegenheid en trouw zou betonen aan koning Leopold III en zijn familie. Dit werk kreeg in Vlaanderen de naam van **'s Konings Garve**. In het Franstalig landsgedeelte werd dit **La Gerbe du Roi** genoemd.

Het doel van dit werk was voedsel, hulpgoederen en geld in te zamelen voor de koning en zijn familie waarna deze het dan zou schenken aan de Belgische oorlogsslachtoffers en oorlogsinvaliden en diverse caritatieve instellingen. In de meeste gemeenten in Vlaanderen werd hiervoor het initiatief genomen door de Belgische boerenjeugd. De goederen werden door de vertegenwoordigers van de plaatselijke delegaties naar het kasteel van Laken vervoerd. In Deinze nam graaf t'Kint de Roodenbeke het voorzitterschap waar van de groepering Deinze. Deze groepering bestond naast Deinze zelf uit de gemeenten Bachte-Maria-Lerne, Zeveren, Vinkt, Meigem en Poesele.

Merendree liep over van enthousiasme met drie erevoorzitters: pastoor Basiel De Craene, burgemeester J. Kervyn de Merendree en Maurice Van Landeghem.

Vosselare sloot aan bij de groepering Drongen. Hansbeke en Lotenhulle vormden samen één delegatie onder de leiding van mej. barones Myriam t'Kint (de Roodenbeke) en de advocaat Thiberghien.

In 1942 werden in Poesele 36 giften in speciën, samen goed voor 308,20 frank en 45 giften in natura opgehaald. Dit betekende dat ongeveer driekwart van de gezinnen aan deze actie deelnam.

In 1943 schonken de Hansbekenaren 621 kg aardappelen, 25 kg tarwe en 378 kg rogge. De schenking van Landegem bestond uit 814 kg aardappelen, 58 kg rogge, 15 kg erwten en 6 kg wortels.

De delegatie uit Merendree van 8 november 1943 bestond uit onderpastoor Van Gansbeke, Maurice Everaerd (Oostergem), Maurice Van de Velde (Heiste), Mw. Leon Neerman (Overpoeke) en André Mortier (Kasteeldreef). Ze brachten de goederen over van 94 schenkers en leverden 258 kg graan, 20 kg aardappelen en 1,5 kg tabak.



De kaft van het begeleidend bundeltje met de namen van alle schenkers was verlucht met een gekleurde tekening van Leon Neerman en een kort vaderlandslievend gedicht van dorpspastoor Baziël De Craene





## Samana Hansbeke

In 1976 startte Camiel De Cocker, op vraag van CM, onze werking van Ziekenzorg. Hij kon al zeer snel rekenen op een groep enthousiaste medewerkers. Er werd gezorgd voor een groot aantal activiteiten waarvan er vele, misschien onder een andere vorm, nu nog plaatsvinden.

In 2002 gaf Camiel de fakkel door aan Walter D'Haenens, een gedreven voorzitter die met spijt in het hart afscheid nam van Hansbeke.

In maart 2011 nam Anny Schelstraete het voorzitterschap over en we hebben een formidabel goed draaiende ploeg. Onze vereniging telt momenteel iets meer dan honderd leden!

Op het programma staan ontspanningsnamiddagen, een vorming, een leuke halve dag uitstap en nog veel meer! We bieden onze mensen graag koffie en iets lekkers aan maar vooral de gezelligheid en de hartelijkheid zijn een pluspunt!

Maar hoofdzakelijk blijven de hartverwarmende huisbezoekjes, de kleine attenties voor mantelzorgers en thuisgebonden zieken, de verjaardagskaartjes en kerstbezoekjes bij al onze leden in Hansbeke en in de Nevelse rusthuizen. Ook de kinderen van onze basisschool dragen hun steentje bij.

In 2016 kregen we een nieuwe naam: Samana, wat betekent: samen sterk, krachtig! Dit jaar gaven we voor het eerst een buurtkrantje uit dat in alle Hansbeekse brievenbussen gepost werd. Daarin lees je nog meer over SAMANA HANSBEKE.





## Samana Vosselare

Samana Vosselare (vroeger Ziekenzorg Vosselare) is een organisatie waarin mensen met een chronische ziekte, zorgbehoevenden en gezonden het voor elkaar opnemen. Samen en solidair  
We bestaan al meer dan 40 jaar. Komen samen in de gemeentenzaal voor ontspannende of leerzame activiteiten. We vergeten onze medemensen niet door hen een kleine attentie aan te bieden met Nieuwjaar en Pasen. Maar ons hoofddoel is regelmatig een bezoektje te brengen aan huis.



1976 – Zegening van de vlag van Ziekenzorg Vosselare – V.l.n.r. voorzitter Andre Van Den Berge, Godelieve Vandewalle, Mariette Keirseblick, Germaine Standaert, Linda De Winter, Mieke De Winter, Jeanne Claeys, Brigitte De Winter, Julien De Paepe, Germaine De Jaeger, Lucia Lavent, Maria Verpoest, Paul Van Wassenhove, pastoor Standaert.



2016 – de vrijwilligers vandaag met de nieuwe vlag – V.l.n.r. Marianne Denert, Antoinette Dhaese, Agnes Strubbe, Julien De Paepe, Linda Fierens, Agnes Snauwaert, Sandra Labyn, Bernice Schelstraete en Mieke De Winter (voorzitter). Ontbreken op de foto: Lucrese Schollier, Hilda De Winter en Christel Van de Voorde



## SAMANA NEVELE-POESELE

Zo'n veertig jaar geleden werd Ziekenzorg in onze gemeente Nevele opgericht als onderafdeling van de Christelijke Mutualiteiten. De nadruk lag van in het begin op het huisbezoek voor langdurig zieken en mensen met een beperking. En iets DOEN voor die mensen ! We hebben een hele geschiedenis doorgemaakt maar we hebben er steeds naar gestreefd om onze leden (er is geen lidgeld, iedereen welkom !) een warm menselijk contact aan te bieden in de vorm van: een huisbezoek op de eerste plaats, een themanamiddag - ook over spiritualiteit, een informatieve namiddag over allerlei gezondheidspunten, de lotjesverkoop ten voordele van onze vereniging, een plezierige namiddag onder de vorm van pannenkoeken-bak, een Paasontbijt aan huis bezorgd, een optreden van een zanger(es), ook in samenwerking met het RVT Ter Leenen. We zijn daar altijd welkom geweest ! En ieder jaar is er ons Kerstconcert, dit om alle Nevelse mensen (en omstreken) samen te brengen in de Kerstfeer en hen te doen delen in ons goede nieuws. Vorig jaar werd de naam van Ziekenzorg veranderd in Samana, misschien om nog meer de nadruk te leggen op : "we zijn er SAMEN, wij, de vrijwilligers, de mantelzorgers, de zieken, de ouderen, alle mensen van onze afdeling Nevele-Poesele, en we DOEN iets voor elkaar, en we doen dat GRAAG !". We zullen die VEERTIG jaar zeker

### Ziekenzorg Vosselare-Nevele-Poesele

Op donderdag 4 september hadden wij onze jaarlijkse gezamenlijke halve-dag uitstap, dit keer in het teken van de herdenking van de Wereldoorlog 1914-1918, nu honderd jaar geleden begonnen. Met een volle liftbus vertrokken we welgezind uit Vosselare en Nevele naar de Westhoek. Onze sympathieke vrouwelijke chauffeur maakte er haar werk van zodat we een heel deel van West-Vlaanderen te zien kregen! Eerst koffie met taart in het chique Flanders Lodge Hotel in Ieper, en daarna vertrokken we voor een rondrit met de bus onder begeleiding van een lokale gids, Christiane Versaevl, naar de monumenten en begraafplaatsen rond Ieper. Het werd een indrukwekkende namiddag: zoveel leed die landen en mensen elkaar kunnen aandoen, zoveel jonge levens geknakt in een zinloze oorlog! Het Duitse kerkhof van Langemark straalt eenvoud en soberheid uit, bij het massagraf van tienduizenden soldaten wordt iedereen stil. Het prachtige Tyne Cot Memorial in Passendale is dan weer een voorbeeld van de Engelse zorg waarmee men hun slachtoffers van over de hele wereld eert: Christenen, Joden, Moslims en zelfs Duitsers rusten er naast elkaar, samen met de duizenden onbekende soldaten: "known unto God", gekend door God. Via de indrukwekkende Menenpoort hadden we nog een rondrit door Ieper, om terug te keren naar ons hotel voor een lekkere broodmaaltijd met groentjes. Het was opnieuw een staaltje van de prima samenwerking tussen onze beide Ziekenzorgkernen. Dank u Vosselare voor de goede organisatie van deze gedenkwaardige uitstap.

